



tekst en  
fotografie:  
ROB  
HAMMINK



**WEG VAN VERKEERSBORDEN, files, te duur schepijs, te dure euro, flipperkasten waarin buitenaardse wezens elkaar afschieten met laserlicht en een exploderende stad. Rob Hammink besloot, nadat hij vijf bekeuringen binnen twee uur 'scoorde', ons land te verlaten. Hij reisde af naar Australië waar slechts 20 miljoen mensen wonen. In dit enorme land, met de afmeting van Europa, vond hij na veel spannende omzwervingen uiteindelijk het kleinste gehucht: Betoota.**

# Australië: Groter dan groots

**D**E HORIZON is ook vandaag niet in te halen. De horizon lijkt in dit spookachtig droge land eigenlijk nooit in te halen, tenminste de laatste drie dagen in ieder geval niet. Er is altijd verder, meer van minder terwijl - heel wonderlijk - het avontuur groeit. Het rode zand komt bij iedere stap als een mini-atoombomb even los van het miljarden jaren oude land om vervolgens weer te gaan liggen. Stap na stap, kilometer na kilometer. Doodvermoeiend zeker als je constant moet opletten of er geen gifslang zoals een King Brown of Taipan je pad kruist.

Langzaam komt de geest, na drie dagen serene stilte, eindelijk tot rust. Nog net weet hij de commerciële gedachte door te geven dat je hier vooral een psycho-instituut voor de overspannen, doorgedraaide, maagzweerbevechtende medemens moet oprichten opdat deze sms-ende, internetverslaafde, AEX-slachtoffers weer eens normale mensen leren worden. Op deze plek wordt duidelijk wat God met zijn masterplan voor ogen had en hoe wij dat plan in het 'succes-

## Betoota piepklein gehucht in 'Down Under'

volle' Westen frustreren.

De grote zoektocht naar rust, ruimte en regelmaat. Toegegeven: het lijkt op de idee van een veertiger die lijdt aan een pre-natale midlifecrisis, maar dat is het niet. We wilden per se het kleinste en rustigste plaatsje op deze planeet vinden. Wat bezinning, ook wel vlucht genoemd, als uitgangspunt had, werd natuurlijk weer een dwangmatig doel op zichzelf. Uiteindelijk zullen we 6000 kilometer afleggen in tien dagen.

„Dan moet je in ieder geval Down Under,” wist reisorakel Joan Winkel in de vriendenkring toen ik weer eens klaagde over het nieuwe Politie Convenant waarin bromsnor wordt opgeroepen om in de vaart der volkeren en met een scherp oog op de Staatskas, bekeuring na bekeuring uit te schrijven. „Dat was geen haarborstel meneertje. Dat was een mobiele telefoon. U zat te bellen terwijl u reed.”

„En dan het liefst naar de Outback want dat is echt de puurste

plek op aarde. Je hebt daar plaatsjes waar maar tien mensen wonen.” Vervolgens jongleerde Joan weer eens ongevraagd met zijn onnavolgbare kennis die hij volgens ons al jaren gewetenloos steelt uit de Lonely Planet. Hoe Australië een geologisch wonder is, het kleinste continent, maar het grootste eiland ter wereld (formaat Europa, red.), 65 miljoen jaar geleden afbrak van het supercontinent Gondwanaland en zo een tergend langzame tocht naar de Stille en zuidelijke Indische Oceaan inzette. Hoe er maar 20 miljoen mensen wonen en dat deze mensen allemaal afstammen van gedetineerde Britten, eind 19e eeuw. Dat laatste klopt overigens niet helemaal.

De Outback van Australië won het van de binnenlanden van Borneo, van noord-Siberië en van zuid Amerikaanse uithoeken.

Rustig blijkt hier een understatement. En toch hangen hier de verhalen over bushbranden, verzengende droogtes en woeste overstromingen in de lucht. Verder geen enkel geluid. Nergens op de achtergrond toch stiekem een zomende airco of suf gerookte tiener op een scooter. Gek. In mijn gehele leven heb ik nog nooit zoveel stilte gehoord.

Terwijl de zon brandt, af en toe een roofvogel laag overscheert, de kleine wolken in slow motion overdrijven, worden in Amsterdam 26 wielklemmen aangebracht, 46 verkeersborden uit geschreven en bij 387 huishoudens een blauwe enveloppe door de brievenbus gepropt.



• Van mooie vrouwen heb je in Betoota geen last...



• William Creek: natuurlijk een pu. Er staan her en der wat huisjes waarin totaal 13 mensen onderdak vinden.



• 6000 kilometer afleggen in tien dagen....



• Rob Hammink besloot, nadat hij vijf bekeuringen binnen twee uur 'scoorde', ons land te verlaten. Hij reisde af naar Australië waar slechts 20 miljoen mensen wonen. In dit enorme land, met de afmeting van Europa, vond hij na veel spannende omzwervingen uiteindelijk het kleinste gehucht: Betoota.

Nog 6 dagen om het nummer van je favoriete Piet vanaf je mobiel te kopiëren



Boston 530

• digitale draadloze telefoon  
• geschikt voor SMS  
• telefoonboek voor 200  
nummers en namen  
• SIM-kaartje om nummers  
van en naar je mobiele  
telefoon te kopiëren

voor maar  
€ 149,90